

## Skitur til Wagrain

Ankomst lørdag til Salzburg lufthavn, hvor Huber Taxi tog imod os og kørte til Haus Tauernblick i Wagrain. Her blev vi godt modtaget af Christl og fik liftkort samt nøglen til et dejligt værelse, så vi kunne indlogere os.

Hugo havde planlagt ugen i detaljer med hvor og hvor længe vi skulle løbe på ski, hvor vi skulle drikke afterski, og hvor vi skulle mødes til dejlig aftensmad. Ja, Hugo - den dag du ikke er turleder på Wagrainsuren mere, kan du med garanti få et job hos 65-rejser.

Solen skinnede og sneen så flot ud på Bjerget. Eftermiddagen gik med skileje hos endnu en Huber, og Hugo har gode kontakter i Wagrain, så der var god rabat på skileje.

Om aftenen mødtes vi alle for første gang til spisning på Hubertus til en flot 3 retters menu. Hm! Gad vide om det også er en del af Huber familien? - og er Hugos rigtige navn Hubert?

Det var første gang vi var med Glostrup Skiclub til Wagrain, og vi kendte kun et par stykker i forvejen. Vi blev taget godt imod af alle, og tak for det. Det var ikke svært at komme med i fællesskabet.

Søndag var det igen høj sol, og vi mødtes på toppen af Grafenberg, hvor der var udtagelse til skihold 1, 2, 3, 4. Vel placeret på vores hold og med de dygtige skilærere kastede vi os over pisterne i mere eller mindre stilfuldt skiløb. Holdstørrelsen var på 5 - 7 stk., så vi kunne alle få vejledning til, hvordan vi skulle køre rigtigt ned ad pisterne. Vi mødtes til frokost og gode skihistorier i "Hans i Hullet". Med til de gode historier var, hvor mange streger vi havde fået i den sorte bog. Der var forskellig grunde til at få streger, og de blev uddelt med rund hånd.

Natten til mandag og det meste af dagen sneede det, og vi kørte i dejlig nysne og bunker. Den dag var vi på Flying Mozart til godt skiløb og gode udfordringer, hvor vi på hold 2 lærte at angribe de "pukler", der blev større i løbet af formiddagen. Der var også lidt lave skyer, så vi nogle gange kørte i blinde, og det var bare endnu nogle udfordringer. Det er utroligt, hvad en skilærer kan få et hold til!!! Om aftenen var der afterski på Haar Trog, hvor der var "tyrolerband", så der blev danset igennem til "lederhosen musik" og med højt humør.

Tirsdag var den dag vi skulle køre på ski hele dagen med holdet. Hold 1 startede tidligt ud anført af Karen. De skulle nå alle bjerge rundt - vistnok! Vi andre mødtes kl. 10 på toppen i et mere adstadigt tempo. Der var perfekt skiføre og vi fik krop og ski i gang på de røde pister. Endnu en god ski dag for alle og historierne fra de forskellige skihold nåede nye højder, da vi mødtes til aftensmad på Kühberg Alm. Mon alle historier var helt sande??

Onsdag havde vi fridag fra skiskolen, og her fik vi øvet noget af det vi havde lært de foregående dage. Vi fandt sammen i forskellige grupper og fik en sjov dag og aften med. Nogle havde brugt noget af fridagen i byens Wasserwelt, og fortalte begejstrede om hvordan sauna med duft og en bademester der svinger et håndklæde (vistnok for at fordele varmen, men det fandt vi aldrig ud af) virkeligt er godt for de ømme skimuskler!

Torsdag havde vi endnu en lærerig ski dag med god sne og pister. Om aftenen blev vi hentet i bus og kørt til Flachauer Gusthof. En forrygende aften i Flachau tog sin start. Der var store fade med spareribs som blev skyllet ned med et større kvantum øl og andet flydende. Et 9-mands orkester spillede op til dans og sørgede for at varmen og klimaet nærmest blev asisatisk (32 grader med en luftfugtighed på 90) Der blev danset på alle vandrette flader. Gulvet var ikke nok, så borde og stole måtte også tages i brug. Glostrup skiklub viste, at de var i fantastisk form. Det var en forrygende aften og vi blev hentet af bussen igen og kørt hjem igen ved 23.30 tiden.

Fredag var vi inviteret til picnic oppe i sneen, arrangeret af vores skilærere.

Der var lagt op til at vi kom udklædte, og vi må sige at det er kreative folk der tager til Wagrain med skiklubben. Der var flere lækre hula hula dansere, klovne, en fadøl, en hotdog, pingvin og mange andre sjove outfits.

De flittige skilærere havde gravet ud i bakken så vi kunne sidde i solen og nyde sandwich, slik, snaks og lidt at drikke. En løb, kiks og fløjte stafet blev sat i gang og der blev heppet godt på deltagerne. Solen skinnede fra skyfri himmel, sneen var perfekt - så kunne vi ha' det bedre?

Vores sidste aften med spisning havde vi på Hubertus, og her blev stregerne talt op og vekslet til kontanter. Der blev købt sjove drinks til holdet for streppengene, og stemningen blev hurtig høj. Vi var også flere der fulgte med i, hvordan det gik for Danmark i herrehåndbold, og det gjorde ikke humøret mindre, at Danmark vandt over Spanien og kom i finalen.

Lørdag var hjemrejsedag, og vi skulle hjem på forskellige tidspunkter. Nogle havde valgt at tage de sidste ture på pisterne, og vi havde valgt at prøve det store vandland. Det var lækkert med 32 grader varmt vand, og hvor man kunne svømme både inde og ude. Saunaområdet var rigtigt godt og der var varmt, varmere og også dampbad. Ja - det gjorde noget ved musklerne, og vi var ret slappe, da vi gik videre. Desværre mødte vi ikke manden med det svingende håndklæde. Der kom i stedet en dame og lagde is med æbleduft på de varme sten- og det var så det! Anyway- det kan anbefales og det ligger tæt på Haus Tauernblick.

Det har været en meget fantastisk skitur med masser af skiløb, søde og sjove mennesker og et program, der bare kørte. Tak til Hugo for dit store arbejde med at arrangere Wagrain turen og tak til skivennerne for en dejlig skitur.

Med FARE for at turen bliver overtegnet inden vi får meldt os på, kan vi varmt anbefale skiklubbens Wagrain tur.

Kell og Christa